



- | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|---|-------------------------|---|------------------|
|  | GR-pad |  | brouwerij |  | toeristisch infokantoor |  | monument |
|  | knooppunten |  | drinkwaterfontein |  | gevaarlijke oversteek |  | watermolen |
|  | natuurdomein |  | uitkijktoren |  | kerk |  | windmolen |
|  | provinciegrens |  | uitzichtpunt |  | basiliek |  | bezoekerscentrum |
|  | gemeentegrens |  | attractie |  | kapel |  | hoeve |
|  | spoorweg met station |  | recreatiedomein |  | abdij |  | fort |
|  | waterbus halte |  | opstapplaats boottocht |  | kasteel |  | fietspunt |
|  | fruitverkoop |  | jachthaven |  | begijnhof | | |
|  | streekproducten |  | veerboot |  | museum | | |

17

Parking De Laag (achter kerk), kruispunt Eikenboslaan en Koningsplein, Koningshooikt, 2500 Lier



- niet toegankelijk voor kinderwagens of rolstoelgebruikers
- honden dienen aangelijnd te zijn

 9,2 km



Landschap – bos – legendes
Meebrengen: stevige stapschoenen



parkeren mogelijk op Parking De Laag aan het startpunt (opgelet: tijdens weekdagen is parkeerschijf verplicht!)



Lijn 560 561, 569, 570, 571 en 943 (belbus), halte Koningshooikt Kerk (150m wandelen tot startpunt)



/

Drie kerkwegels

De bewegwijzering brengt je via drie kerkwegels (Kerkepad, Vlinderpad en Pikkelpad) door de woonwijk naar de Mechelbaan. Stad Lier knapte deze oude kerkwegels in 2008 op op vraag van Werkgroep Trage Wegen Koningshooikt. De inwoners zelf kozen de namen. Het Pikkelpad verwijst naar het boerengebruik van de dreipikkel om het maaisel te drogen in het laag gelegen deel langs de Itterbeek. Het Vlinderpad verwijst naar de nabijgelegen Daggauwoogschool en het Kerkepad werd sinds jaar en dag zo genoemd.

Grote Brand bos

Eens tussen de weiden geniet je links van een vergezicht, met niet veraf het bos de 'Grote Brand'. Dit bos werd in 2008 een speelbos na een overeenkomst tussen de eigenaar, de vzw Bosgroep en Chiro. De legende verhaalt nochtans dat er geen veilig gevoel heerste in deze bossen. Er woonde een soort slang die veel kwaad aanrichtte en zich in een houtmijt verschuilde. Niemand kon haar vangen en pogingen haar te doden mislukten telkens. Tot een durver te paard de houtmijt in brand stak. De slang kwam onheilspellend dreigen. Pas wanneer haar jongen om hulp krijsten keerde ze terug naar haar jongen en verbrandden ze samen. Zo werd de streek van een gevaarlijke vijand verlost. Om deze

overwinning te herinneren heet dit bos nog steeds Grote Brand. En weet je... een mooie legende hoeft niet eens waar te zijn!

Koningsbossen

Je wandelt hier door de Brede Zeyp, één van de restanten van de Koningsbossen. De Koningsbossen besloegen een oppervlakte van 300 hectare. Tijdens de 13e en 14e eeuw maakten ze deel uit van het Land van Mechelen en behoorden toe aan de familie Berthout. Wanneer rond 1740 deze familie uitstierf, ging de eigendom naar de staat, toen onder de Spaanse kroon. Vandaar de naam Koningsbossen of 's Heerenbossen. Bij de Franse overheersing kregen deze bossen de naam: Bois Domaniaux, Département des deux Nèthes. In de loop der tijden verdween zowat driekwart van het bosgebied. Vandaag rest ons nog het Juffrouwenbos, het Luisbos, de Brede Zeyp en het kleine broertje de Grote Brand.

Wielewaaldreef Natuurpunt

De Wielewaaldreef werd in 2007 geopend ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van De Wielewaal (Natuurpunt). De 60 eiken werden gesponsord door particulieren en lokale verenigingen. Vanaf dit punt heb je een mooi zicht op het Juffrouwenbos aan je linkerzijde.

Verken de mooiste plekjes van Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar dankzij Wandelgebied Pallieterland, een verzameling van 33 wandellussen. Van elke lus vind je een gratis fiche en een GPS-bestand op www.rlr.be/recreatie.